

# Sonya Zlatev: Vad är tiden?

Varför kretsar hela vår värld runt detta påfund?  
Går det ens att föreställa sig en dag utan vikten av dessa siffror  
och streck?

Skulle dagen fortfarande vara en dag?

Tick. Tack.

Om tiden aldrig uppfanns, är det möjligt för oss att stå där vi  
står nu?

Eller hade vi inte kommit någon vart?  
Men förr eller senare skulle tiden ha skapats, mer eller mindre  
olik det system vi har nu.

Går det att skapa tiden?

För det är egentligen  
*inget.*

Endast ett sätt att räkna hur snabbt varje ögonblick går.

Tick. Tack.

Klockan går alltid i samma takt.

Det är dess funktion.

Men ändå kan ett ögonblick försvinna utan att man ägnar sig en  
tanke åt att inse det.

Medan en annan stund kan pågå i evigheter.

En timme tar alltid lika lång tid på sig.

Fast ändå går två timmar vid två olika tidpunkter aldrig lika snabbt.

Tick. Tack.

Tid kan vara något som man inte har tillräckligt av.

Tid kan vara ens undanflykt.

Tid kan vara något som man vill glömma.

Tick. Tack.

Tiden är något som är självklart.

Men som fortfarande inte är det.

Tick. Tack.

Det är något som alla har kommit överens om att leva efter.

Tick.

Men om man tar bort tiden just i denna stund.

Raderar den från historien.

Skulle det finnas något kvar?

Ett liv utan tid.

En värld utan tid.

Betyder det att vi aldrig blir äldre?

Ett evigt liv.

Där ålder inte har en betydelse.

Det är dock inte bara det.

Men det finns något mer.

För en värld utan tid.

Är en värld där allt står stilla.

Tack.

Tick.

